

## MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
<b>1.TỔNG QUAN</b>	4
1.1.ĐỊA LÝ	4
1.2.DÂN SỐ	5
1.3.KINH TẾ	5
1.4.TIỀN TỆ	6
1.5.PHONG TỤC TẬP QUÁN	6
1.6.GIAO THÔNG	7
1.7.QUI ĐỊNH HẢI QUAN	8
1.8.NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý	9
<b>2.CÁC ĐIỂM THAM QUAN CHÍNH</b>	10
2.1.Thủ đô BANGKOK	10
2.1.1.Chùa Phật Ngọc (Temple of the Emerald Buddha–Wat Phra Kaeo)	11
2.1.2.Cung điện Hoàng gia (Grand Palace)	
2.1.3.Chùa Phật vàng (Temple of the Golden Buddha – Wat Traimit)	12
2.1.4.Gems Gallery	
2.1.5.Safari World	14
2.1.6.Trại rắn (Snake Farm)	15
2.1.7.Trại cá sấu Samut Prakan (Samut Prakan Crocodile Farm)	15
2.1.8.Cung điện Vimanmek (Vimanmek Mansion)	16
2.1.9.Chùa Wat Pho (Temple of the Reclining Buddha)	16
2.1.10.Chùa Wat Arun (Temple of Dawn)	18
2.1.11.Bảo tàng Quốc gia Thái Lan (The National Museum)	18
2.1.12.Bia tưởng niệm dân chủ (Democracy Monument)	19
2.1.13.Chùa Kim San	19
2.1.14.Nhà của Jim Thompson (Jim Thompson’s House)	20
2.1.16.Shopping	20
2.2.PATTAYA	20
2.2.1.Bãi biển Pattaya	21
2.2.2.Đảo san hô (Ko Lan – Lan Island)	21
2.2.3.Bãi biển Jomtien	22
2.2.4.Làng dân tộc Nong Nooch (Nong Nooch Orchid Wonderland)	22
2.2.5.Quốc gia nhỏ (Mini Siam)	22
2.2.6.Công viên Vân Thạch (Million Year Stone Park)	22
2.2.7.Cabarets (Show Tiffany, Alcazar)	23
2.3.Cố đô AYUTTHAYA	23
2.3.1.Chùa Phra Si Sanphet	23
2.3.2.Thành cổ Ayutthaya	23
2.3.3.Tượng Phật Ayutthaya	24
2.3.4.Chùa Chao Phanan-choeng	24
2.3.5.Cung điện mùa hè Bang Pa-In	24
2.4.PHÍA BẮC	25
<b>2.4.1.Chiang Mai</b>	25
2.4.1.1.Chùa Chiang Man	25
2.4.1.2.Chùa Phra Singh	25

2.4.1.3.Chùa Chedi Luang	25
2.4.1.4.Chùa Phrathat Doi Suthep	26
2.4.1.5.Vương cung Phu Ping	26
2.4.1.6.Chùa Chet Yot	26
2.4.1.7.Bảo tàng Chiang Mai	26
<b>2.4.2.Thành cổ Sukhothai</b>	26
2.4.2.1.Chùa Mahatta	27
2.4.2.2.Chùa Trapang Ngon	27
2.4.2.3.Chùa Traphanthong Lang	27
2.4.2.4.Chùa Chetupong	27
2.4.2.5.Chùa Si Chum	27
2.4.2.6.Đô thành Si Satchanalai	28
<b>2.5.PHÍA NAM</b>	28
<b>2.5.1.Phuket</b>	28
2.5.1.1.Bãi biển Patong	28
2.5.1.2.Bãi biển Karon	28
2.5.1.3.Bãi biển Kata	29
2.5.1.4.Bãi biển Rawai	29
2.5.1.5.Vịnh Phang Nga	29
2.5.1.6.Đảo Phi Phi	29
<b>2.5.2.Thành phố Songkhla</b>	30
2.5.2.1.Bãi biển Samila	30
2.5.2.2.Bảo tàng quốc gia Songkhla	30
2.5.2.3.Hồ Songkhla	30
2.5.2.4.Công viên đại dương Hat Yai	31
2.5.2.5.Thác nước Hat Yai	31
2.5.2.6.Chùa Hat Yai	31
<b>2.5.3.Đảo Samui (Kho Samui)</b>	31
2.5.3.1.Bãi biển Chaweng	31
2.5.3.2.Bãi biển Lamai	31
2.5.3.3.Bãi biển Maenam	32
2.5.3.4.Bãi biển Borphut	32
2.5.3.5.Công viên Đại dương quốc gia Ang Thong	32

## 1. TỔNG QUAN

### 1.1. ĐỊA LÝ



Thái Lan có tên chính thức là Vương quốc Thái Lan (Kingdom of Thailand). Nằm ở miền trung bán đảo Trung Nam và phía bắc bán đảo Malay. Tổng diện tích là 514 000 km<sup>2</sup> (hơn gấp rưỡi diện tích Việt Nam và gần bằng diện tích Pháp). Hình dạng giống cái đầu voi có cái vòi là bán đảo phía nam, thủ đô Bangkok nằm gần miệng voi. Phía nam giáp Malaysia, phía tây giáp Myanmar qua sông Mê Kông là nơi có phong cảnh tự nhiên nổi tiếng của Thái Lan, phía đông giáp Cambodia, phía đông nam giáp biển và phía đông bắc giáp Lào qua sông Cửu Long. Miền Tây Bắc của Thái Lan có rất nhiều núi, miền Trung là bình nguyên sông Chao Phraya, miền Nam có nhiều đồi trọc. Đỉnh cao nhất là Doi Inthanon ở phía bắc cao 2590 m. Chiều dài bờ biển là 2600 km.

■ Khí hậu

Thái Lan có khí hậu nhiệt đới gió mùa, khá giống Việt Nam nhưng nhìn chung có nóng hơn. Từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau là thời gian du lịch thích hợp nhất ở Thái Lan vì thời tiết ít mưa lại không nắng. Du lịch ở miền Nam đẹp nhất là từ tháng 3 đến

tháng 5, miền Bắc là từ tháng 11 đến tháng 2. Khách du lịch đến Thái Lan đông nhất là tháng 12 và tháng 8, ít đến tháng 5, 6 và 9.

## 12. DÂN SỐ

Tổng số dân là 62 triệu người, 30 dân tộc bao gồm 80% là người Thái, 10% là người Hoa, 4% là người Malaysia và 6% còn lại là gồm người Lào, Việt, Ấn và dân tộc miền núi. Đa đa số theo đạo Phật tiểu thừa 92%, 2.5% theo đạo Phật đại thừa, 4% theo đạo Hồi và 0.5% theo đạo Thiên Chúa.

Ngôn ngữ phổ biến là tiếng Thái. Tiếng Anh chỉ dùng trong thương mại. Các đường phố đều có tên bằng tiếng Thái và tiếng Anh.

## 13. KINH TẾ

Trồng trọt, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là gạo, là đặc điểm truyền thống của nền kinh tế Thái. 70% dân số là nông dân canh tác trên ruộng đất rất màu mỡ. Nhờ đầu tư thúc đẩy, phần lớn từ Nhật, Thái Lan nhanh chóng công nghiệp hóa vào thập niên 80 và đầu thập niên 90. Hiện nay, Thái Lan là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu khoai mì, đường, bắp, thiếc, thứ nhì về gạo và cao su, thứ ba về thom đóng hộp. Ngoài các mặt hàng trên, Thái Lan còn xuất khẩu hàng may mặc và hàng điện tử. Xuất khẩu hàng điện tử mỗi năm tăng 10%.

Vào tháng 7/1997, Thái Lan lâm vào cuộc khủng hoảng tiền tệ do đầu tư quá nhiều vào địa ốc và vay ngoại tệ tràn lan mà không kịp trả khi đáo hạn. Vì vậy, chính phủ Thái quyết định thả nổi đồng baht. Tỷ giá lúc bấy giờ 1 USD bằng từ 25 baht có lúc lên đến 45 baht. Ngay sau đó, cuộc khủng hoảng đã lan sang Malaysia, Singapore và Indonesia. Hiện nay, kinh tế Thái Lan đã dần hồi phục và các nước ASEAN xem cuộc khủng hoảng vừa qua là một bài học về chính sách quản lý tài chính của mỗi nước.

### Du lịch

Du lịch là ngành công nghiệp không khói mang lại ngoại tệ nhiều nhất cho Thái Lan. Đây là nước có nhiều di tích lịch sử nhất Đông Nam Á và cũng là nước duy nhất ở Đông Nam Á không phải chịu sự áp bức của chế độ thực dân. Khẩu hiệu “Amazing Thailand” đã thực sự thuyết phục du khách bởi thực tế của nó.

Từ năm 1998, Thái Lan trở thành điểm du lịch phổ biến nhất và rẻ nhất đối với du khách Việt Nam. Từ giữa tháng 7/2000, công dân Việt Nam và Thái Lan có thể qua lại giữa hai nước mà không cần thị thực nhập cảnh.

## 14. TIỀN TỆ

Đơn vị tiền Thái là baht, chia làm 100 satang. Giấy bạc lưu hành gồm loại 500 baht (màu tím), 100 baht (màu đỏ), 50 baht (màu xanh dương), 20 baht (màu xanh lá cây) và 10 baht (màu nâu). Tiền các gồm nhiều hình dáng khác nhau và dễ lẫn lộn: đồng 10 baht, đồng 5 baht, đồng 2 baht, đồng 1 baht, đồng 50 satang và đồng 25 satang.

Tỷ giá: 1USD = 40 ÷ 42 baht, 1 baht = 400 VND (có thể dao động tùy từng thời điểm). Mua bán ở Thái tất cả phải trả bằng đồng baht, người bán không nhận USD. Có thể đổi tiền dễ dàng tại ngân hàng, các quầy đổi tiền trên khắp các đường phố tại Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, khách sạn (tỷ giá thấp hơn). Tờ 50, 100 USD đôi được giá cao hơn tờ 1, 2, 5, 10, 20 USD. Ngân hàng Thái không nhận đổi tiền USD có serie

năm 1995. Khi đổi tiền nên lấy tiền lẻ để dễ dàng trong việc chi tiêu. Nên kiểm tra kỹ tiền đổi trước khi rời khỏi quầy. Có thể đổi lại baht sang USD tại các quầy ngân hàng tại sân bay.

## 15. PHONG TỤC TẬP QUÁN

Thái Lan được coi là đất nước của đạo Phật. Hơn 700 năm qua, đạo Phật luôn được xem là quốc đạo của Thái Lan. Dưới triều đại Sukhothai, một vị vua đã xuất giá đi tu và đây cũng đã trở thành truyền thống của Thái Lan: con trai Thái Lan ngoài 20 tuổi phải đi tu từ 5 ngày đến 3 tháng, kể cả quốc vương. Phần lớn đền đài đều thờ Phật. Trong các trường học đều có môn Phật giáo. Các kỳ quan kiến trúc chủ yếu là đền chùa thờ Phật. Các tác phẩm điêu khắc độc đáo chủ yếu là tượng Phật. Cả 4 triều đại của Thái Lan đều ra sức xây dựng chùa chiền; tâm tư, nguyện vọng của họ đều được phản ánh trong các công trình kiến trúc tôn giáo và các tác phẩm điêu khắc.

Do đó, Phật giáo và Hoàng gia là hai điều linh thiêng và sùng bái nhất trong tâm của mỗi người dân Thái nên phải tuyệt đối tôn trọng và không được mạo phạm. Khi vào đền chùa, phải ăn mặc đứng đắn và để giày dép bên ngoài. Con gái phải nhờ con trai dâng lễ vật cho tăng lữ. Hoàng cung là đề tài cấm kỵ nên khi nói chuyện với người Thái không nên đề cập đến. Vào lúc sáng sớm và chiều tối, người Thái thường đọc kinh để tỏ lòng tôn kính đức vua Purnipon Aduladet. Nếu có mặt vào lúc họ đang đọc kinh thì nên đứng im theo họ.


Lời chào truyền thống của người Thái Lan là chắp hai tay trên đầu hoặc trước ngực khi gặp mặt và khi tạm biệt. Vị trí và thời gian chắp tay phụ thuộc vào địa vị của người được chào, chào một người có địa vị càng cao thì phải chắp tay càng cao và càng lâu. Sau này, do chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương Tây nên giới trẻ Thái cũng chào nhau bằng cách nói "Hello" hay gật đầu. Khi gọi tên thường thêm từ "Khun" để biểu thị sự tôn trọng.


Theo quan niệm của Thái, chân bao giờ cũng bẩn và đầu là nơi linh thiêng và sạch sẽ. Xoa đầu hoặc chạm tay vào đầu người khác, kể cả trẻ em đều bị coi là có ý không tốt. Ngoài ra, họ còn cho rằng tay phải là cao quý, tay trái là không trong sạch nên khi tặng hay nhận vật gì từ người khác, họ đều dùng tay phải. Khi ngồi, nhất thiết không được chĩa mũi bàn chân vào người khác, đặc biệt là tượng Phật và ảnh vua. Khi cởi giày trước khi vào đền chùa cũng phải cởi ở tư thế thấp và che chắn.


### Các ngày lễ hội chính


Ngày hội lớn nhất là ngày hội té nước và cũng là ngày đón năm mới (theo lịch Thái Lan là ngày 12-15/4). Ngoài ra, còn có: lễ phóng sinh (tháng 2), lễ vạn Phật (15/3).


## 16. GIAO THÔNG

 **Hàng không:** Từ Bangkok đều có các đường bay đến các thành phố lớn của Thái Lan. Sân bay Don Muang: nằm ở phía bắc Bangkok, cách trung tâm thủ đô Bangkok 22 km, được nâng cấp từ năm 1987, vận chuyển hành khách rất nhanh chóng.


 **Xe lửa:** Nhà ga trung tâm là Hua Lamphong. Từ tòa nhà nổi bật này, du khách có thể đi đến rất nhiều vùng trong cả nước. Tòa nhà xinh đẹp 100 năm tuổi này được thiết kế theo hình vòng cung. Du khách sẽ ngạc nhiên thích thú và hài lòng với cung cách phục vụ của đội ngũ nhân viên nơi đây, họ sẽ chủ động tiến đến du khách và đề nghị giúp đỡ. Kiến trúc sư người Ý chịu trách nhiệm thiết kế tòa nhà này cũng là người đã xây dựng phòng ngai vàng Anantasamakhom bằng đá hoa.

 **Skytrain:** Hệ thống vận chuyển công cộng Bangkok (the Bangkok mass Transit System – BTS) đáp ứng những chuyến đi an toàn, rẻ tiền và nhanh chóng đến hầu hết các nơi ở Bangkok. Dịch vụ tốt, nhà ga và xe lửa sạch sẽ. Có hai đường ray giao nhau tại quảng trường Siam. Giá vé từ 10 đến 45 baht. Đây có thể coi là lựa chọn tốt nhất để tránh kẹt xe và khói bụi.

 **Taxi:** Có điều hòa không khí. Hầu hết tài xế không hiểu tiếng Anh. Một taxi chở được 4 khách. Người ngồi trước cạnh tài xế phải cài dây an toàn. Giá cho một chuyến xe trong thành phố là 40 ÷ 200 baht. Không phải trả tiền hành lý mang theo và thưởng thêm. Taxi của khách sạn thường đã được định giá và mắc hơn. Còn taxi trên đường hay còn được gọi là “Taxi Meters” thì phải trả ít nhất là 35 baht cho 3 km đầu tiên và 5 baht cho mỗi km tiếp theo. Điều này đã giúp cho dịch vụ taxi của Thái Lan được tiếng là rẻ nhất thế giới.

 **Xe tuk-tuk:** Là xe ba bánh màu xanh và vàng (tương tự xe lam Việt Nam). Không thoải mái khi hành trình dài vì khói, bụi và xăng nhưng lại là lựa chọn rất phổ biến cho những quãng đường ngắn. Giá cả không rẻ hơn taxi nhiều lắm nhưng có lẽ sự mới lạ khi đi loại xe này mới chính là điểm thu hút.

*Nên thỏa thuận trước giá cả, đi chung nhiều người để tránh lạc đường. Trường hợp bị lạc, đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế chở về.*

 **Xe bus:** Nhiều và giá vé khá rẻ, từ 6 baht (cho 8 km) đến tối đa 16 baht. Xe bus máy lạnh hoặc loại microbus thì mắc hơn một chút. Bản đồ lộ trình xe bus có sẵn tại hầu hết khách sạn, nhà sách... và rất cần thiết khi chọn di chuyển bằng loại phương tiện này. Nên tránh giờ tan sở vì xe bus rất đông.

## 17. QUY ĐỊNH HẢI QUAN

### **Nhập cảnh**

Khi xuất nhập cảnh, không được mang quá 50 000 baht. Khi nhập cảnh, được phép mang theo 1 lít rượu, 200 điếu thuốc lá, 5 cuộn phim để chụp ảnh và 3 cuộn băng ghi hình. Không được mang theo các đồ vật đánh cắp, ma túy hoặc các loại thuốc gây nghiện, văn hóa phẩm đồi trụy, động thực vật quý hiếm. Du khách khi đến sân bay quốc tế Bangkok phải viết vào tờ khai lượng ngoại tệ mang theo, những người vi phạm sẽ bị bắt và bị khởi tố.

Các mặt hàng cùng chủng loại có tổng trị giá dưới 300 USD thì được miễn thuế (trị giá hàng hóa do hải quan Việt Nam quy định). Các loại băng hình khi mang về sẽ bị tạm giữ để kiểm tra văn hóa.

### **Xuất cảnh**

Khi mang cổ vật là tượng Phật ra khỏi Thái Lan thì phải có giấy phép của Ban quản lý nghệ thuật quốc gia Thái Lan.

Trên đường truyền hành lý vào sân bay có một trạm điện thoại miễn phí dùng để liên lạc nhanh với Ban quản lý sân bay khi có tình huống bất trắc xảy ra.

## 18. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

### **À Khách sạn**

Tiện nghi, sạch sẽ, nhân viên phục vụ niềm nở. Trong phòng không có kem, bàn chải đánh răng, lược, dép đi trong nhà nên du khách phải tự đem theo.

### **À Mua sắm**

Mặc cả là một nghệ thuật có từ lâu ở các nước châu Á, kể cả Thái Lan. Nên trả giá “tận tình” khi mua sắm ở những nơi không ghi giá cả, yêu cầu hóa đơn khi mua hàng, nếu mua nữ trang thì yêu cầu giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng. Cần thận khi mua hàng trên đường phố vì có thể giá rẻ nhưng là đồ giả.

#### **À Ăn uống**

Tại Thái cũng có nước mắm và các món ăn Hoa giống như tại Việt Nam. Món ăn Thái thường dùng nhiều ớt nên có vị cay. Ở hầu hết các nhà hàng lớn, nhân viên phục vụ biết tiếng Anh. Thông thường, nên thưởng 10 ÷ 20 baht hoặc 5 ÷ 10% hóa đơn khi ăn ở nhà hàng loại trung hoặc sang trọng.

#### **À Điện nước**

Thái Lan dùng điện 220V, 50 Hz. Nước từ vòi không thể uống được, nên dùng nước đun sôi hoặc nước suối.

#### **À Điện thoại**

Cách gọi từ Thái Lan về VN như sau:

- Với điện thoại bàn: mã gọi quốc tế - mã quốc gia - mã vùng/TP - số điện thoại. Ví dụ: 00 - 84 - 4 - 3888 8888
- Gọi bằng di động: mua sim của Thái gọi cho rẻ. + 84 - 4 - 903333333 (bỏ số 0 đầu của số di động).

#### **À Sứ quán Việt Nam tại Bangkok**

Add: 83/1 Wireless Road, Bangkok

Tel: (62 2) 251 7201 - 251 5836

Fax: (62 2) 251 7203

## **2. CÁC ĐIỂM THAM QUAN CHÍNH**

### **2.1. Thủ đô BANGKOK**

Tên “Bangkok” do những người phương Tây đặt ra, theo tiếng Thái có nghĩa là “Thành phố mạn đại”. Bản thân người dân Thái gọi thủ đô của mình bằng một tên khá dài gồm 27 từ, gọi tắt là “Krung Thep” có nghĩa là “Thành phố của những thiên thần” (City of Angles).

Từ thế kỷ XVIII trở lại đây, Bangkok là trung tâm chính trị, tôn giáo, kinh tế và văn hóa của Thái Lan, lớn gấp 35 lần thành phố lớn thứ hai và thứ ba Thái Lan là Chiang Mai và Khon Kaen và cũng là thành phố lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á. Diện tích 1565 km<sup>2</sup> (rộng gấp rưỡi diện tích Thành phố Hồ Chí Minh) ngăn đôi bởi con sông Chao Phraya, cũng là nguồn nước của cả thủ đô. Sông Chao Phraya dài 370km, bắt nguồn từ 4 dòng sông (Ping, Wang, Yom và Nan) ở vùng đất phía Bắc gặp nhau tại Pak Nan Pho, quận Muang, tỉnh Nakhon Sawan. Sông có nhiều cá da trơn do Hoàng gia Thái Lan thường thả cá giống xuống đây vào các dịp đặc biệt. Người dân không bắt cá trên dòng sông này để biểu thị sự tôn kính đối với Hoàng gia.



A view of the Chao Phraya River in Bangkok

Dân số chính thức là 8 triệu người. Tuy nhiên, những năm gần đây, do dân từ các nơi khác đổ xô về sinh sống nên con số không chính thức lên đến trên 10 triệu người.

Bangkok có rất nhiều các cung điện được xây dựng theo kiểu “Trung tâm của vũ trụ”: vòng thứ nhất là các đền chùa, cung điện; vòng thứ hai là dành cho buôn bán làm ăn; vòng thứ ba là nhà ở và vòng ngoài cùng là các khu dân cư nghèo. Toàn thủ đô có hơn 400 ngôi chùa. Vương cung và chùa chiền chủ yếu được xây dựng hai bên bờ sông Chao Phraya. 90% số lượng xe hơi cả nước tập trung tại đây. Giao thông đường bộ và đường sông đan xen lẫn nhau. Thời tiết ở Bangkok rất nóng. Nhịp sống hiện đại kết hợp với văn hóa truyền thống phương Đông là nét đặc trưng của thủ đô Bangkok. Đây là nơi gặp gỡ giữa cũ và mới, Đông và Tây, cổ kính và tân tiến giao thoa, trộn lẫn một cách hài hòa.

### 2.1.1. Cung điện Hoàng gia (Grand Palace)



Cung điện Hoàng gia



Bên trong Cung điện Hoàng gia

Đây là điểm tham quan nổi tiếng nhất, có thể xem như là “bắt buộc” đối với mỗi du khách khi đặt chân đến Bangkok, nằm bên bờ đông sông Chao Phraya. Cung điện lộng lẫy này là ngôi nhà của rất nhiều đền chùa và cao ốc hoa mỹ với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Những lá vàng, những mái ngói phản chiếu và những pho tượng Phật có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Việc xây dựng được bắt đầu vào năm 1782 bởi vua Rama I thuộc triều đại Chakri và hoàn thành vào đúng dịp lễ lên ngôi của ông. Cung điện và trung tâm hành chính trước



đây ở tỉnh Thonburi, bờ tây sông Chao Phraya. Do nhiều nguyên nhân, vị vua mới nhận thấy vị trí cũ không thích hợp nên cho xây dựng thủ đô mới ở Bangkok, bờ bên kia của sông Chao Phraya.

Ban đầu, nó chỉ được xây dựng tạm bợ bằng gỗ và rom rạ. Sau khi làm lễ lên ngôi, vua chuyển đến ở trong một tòa lâu đài kiên cố. Công trình được xây dựng kiên cố khác duy nhất vào thời điểm này là chùa Phật Ngọc và những pháo đài dọc theo tường thành. Cung điện được trùng tu và mở rộng trong thời kỳ Ayutthaya. Diện tích ban đầu chỉ khoảng 51 ha nhưng nay, tổng cộng là 60 ha. Vòng quanh Hoàng cung là bức tường trắng dài 1900 m bao bọc nhà ở của vua, nơi họp Hoàng tộc, phòng họp các Bộ trưởng, doanh trại quân đội, trại voi và 50 đền đài, một số có dát vàng. Đây là một kiệt tác trong nghệ thuật kiến trúc của Thái Lan và cũng là biểu tượng cho thời kỳ hoàng kim của vương triều Bangkok.

Ngôi chùa Phật ngọc nguy nga, một kho tàng quý giá về nghệ thuật Thái, chính là tâm điểm tham quan tại Cung điện Hoàng gia. Kế đến là ba điểm tham quan rất nổi tiếng khác: Phòng đăng quang (Amarinda Vinichai Hall) xây dựng năm 1783; Phòng ngai vàng (Dusit Maha Prasad) xây dựng năm 1783, mang phong cách nghệ thuật và kiến trúc Thái và Cung điện Chakri xây dựng năm 1876 theo kiểu phục hưng Ý. Ngoài ra còn có thể tham quan Phòng trưng bày biểu chương và y phục Hoàng gia, những đồ vật trang trí, mè đay và những đồng xu đã có từ đầu thế kỷ XI của Hoàng gia Thái Lan (Royal Thai Decorations and Coin Pavilion).

Cung điện mở cửa mỗi ngày từ 8:30 đến 15:30. Phí tham quan là 200 baht, bao gồm cả phí tham quan cung điện Vimanmek và phòng trưng bày nêu trên. Trang phục lịch sự và nghiêm túc là yêu cầu bắt buộc. Du khách nữ phải lưu ý mang giày có quai hậu và không mặc váy ngắn quá đầu gối. Nếu trang phục chưa nghiêm chỉnh một cách cần thiết, du khách có thể thuê giày và xà rồng tại cửa vào.

### 2.1.2. Chùa Phật Ngọc (Temple of the Emerald Buddha – Wat Phra Kaeo)



Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1782 – 1784, ngay trong hoàng cung và cửa chính quay về phía mặt trời mọc. Đây là công trình kiến trúc thiêng liêng nhất trong vương quốc và là biểu trưng cho tinh thần dân tộc Thái Lan với bề dày lịch sử hơn 600 năm. Nó cũng tượng trưng cho cuộc chiến đấu của người Thái bảo vệ độc lập chống lại sự xâm lăng của nước ngoài. Khi quốc vương Rama I thiết lập thủ đô Bangkok vào năm 1782, bắt đầu thời kỳ Rattanakosin, ông đã xây ngôi chùa này vào phần phía đông của cung điện. Trải qua các cuộc nâng cấp, trùng tu và xây dựng thêm, nơi đây đã tập hợp trong nó hơn hai thế kỷ sự khéo léo, tinh xảo đầy chất Rattanakosin và vẫn giữ được nét uy nghi tráng lệ, theo lối kiến trúc cổ xưa cho đến ngày nay.

Trong chùa có thờ một tượng Phật cao hơn nửa mét, làm bằng khối ngọc thạch lớn nhất trong vương quốc Thái Lan, được suy tôn là “Đệ nhất quốc bảo” vì được người dân Thái sùng bái nhất. Phía trước là hai pho tượng Phật, mỗi pho được tạc bằng 38 000 cara vàng.

Có thông tin cho rằng pho tượng này được chạm khắc vào thế kỷ XV ở miền Bắc Thái Lan, nhưng với diện mạo và phong thái trầm tư mặc tưởng giống các tượng Phật ở Nam Ấn và Sri Lanka thì nhiều người lại cho rằng đây mới chính là xuất xứ thật sự của pho tượng. Theo sử sách, vào năm 1434, tại tỉnh Chiang Rai ở phía bắc, sét đánh đã làm tróc đất sét và làm lộ ra pho tượng ngọc bích bên trong. Rất nhiều người tụ tập để chiêm ngưỡng và sùng bái. Lúc bấy giờ, Chiang Rai đang nằm dưới sự cai trị của vua Samfangkaen của Chiangmai. Nhà vua quyết định dời tượng Phật về Chiangmai, nhưng sau ba lần dùng voi vận chuyển thì voi đều đến thành phố Lampang thay vì trở về Chiangmai. Nhà vua nghĩ rằng các vị thần canh giữ pho tượng muốn ở lại Lampang nên đã để lại đó và pho tượng đã ở đây cho đến năm 1468. Lúc bấy giờ, vị vua mới là Tiloka đã dời tượng Phật đến Chiangmai và thờ trong tháp chùa Chedi Luang.

Vua Chiangmai vào giữa thế kỷ XVI không có con trai. Con gái vua lấy vua Lào và sinh ra thái tử Chaichettha. Sau khi vua Chiangmai băng hà vào năm 1551, thái tử lúc bấy giờ đã 15 tuổi và được mời về làm vua Chiangmai. Tuy nhiên, sau khi vua Lào mất, quốc vương Chaichettha lại muốn trở về quê hương. Năm 1552, ông trở về Luang Prabang, sau này là thủ đô của Lào, và đem theo tượng Phật. Ông có hứa là sẽ trở về Chiangmai nhưng đã không bao giờ trở về và cũng không trả lại tượng Phật. Năm 1564, vua Chaichettha bị đội quân Miến Điện của vua Bayinnaung đánh đuổi khỏi Luang Prabang và ông đã đem theo pho tượng này đến thủ đô mới là Vientiane. Pho tượng đã ở đó 214 năm.

Vua Rama I trong thời kỳ Thonburi vẫn còn là một vị tướng. Năm 1778, ông chiếm Vientiane và đem tượng Phật trở lại Thái Lan. Cùng với sự thiết lập thủ đô Bangkok, bắt đầu thời kỳ Rattanakosin và triều đại Chakri, tượng Phật đã trở thành vật hộ mệnh của đất nước Thái Lan và đã ở lại đây từ đó đến bây giờ. Ngày 22/3/1784, tượng Phật được dời từ Thoburi về ngôi chùa hiện nay. Vua Rama I có làm hai bộ trang phục theo mùa cho tượng Phật, một mặc mùa hè và một mặc mùa mưa. Về sau, vua Rama III làm thêm một bộ để tượng Phật mặc vào mùa đông. Hằng năm, lễ thay đổi trang phục cho Phật được tổ chức ba lần, rất long trọng và do chính vua làm.



The Emerald Buddha is wearing his summer season costume



The Emerald Buddha is wearing his rainy season costume



The Emerald Buddha is wearing his winter season costume

### 2.1.3. Chùa Phật vàng (Temple of the Golden Buddha – Wat Traimit)

Nằm cuối đường Yaowarat của khu phố Tàu, phía nam ga Bangkok, nơi đây thờ một tượng Phật ngồi đã 700 năm tuổi bằng vàng ròng nặng khoảng 5.5 tấn, cao 3,04m, trị giá 28,5 triệu bảng Anh, có từ thời kỳ Sukhothai (1238-1438) và được tìm thấy vào năm 1954. Đây là một pho tượng thiêng liêng và quý giá với một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, được phong là “Đệ nhị quốc bảo” tại Thái Lan, lập kỷ lục Guinness năm 1991 là pho tượng Phật bằng vàng lớn nhất thế giới. Từ khi đưa vào sách Guinness thì pho tượng này đã được biết đến trên toàn thế giới. Tất cả khách du lịch nước ngoài đến vương quốc Thái Lan đều đến chùa này thắp nhang hay chiêm ngưỡng pho tượng nói trên và có thể xin xăm bằng máy tự động.

Vào năm 1954, một tu viện Phật giáo tại Bangkok được lệnh phải thiên di ngôi chùa sang một địa điểm khác vì chính phủ có kế hoạch phóng đường và xây một xa lộ ngang qua vùng đó. Trong chùa có một bức tượng bằng đất sét khá to. Khi dùng cần trục để nâng bức tượng lên khỏi bệ thì bức tượng bị nứt vì quá nặng. Lúc đó, trời sắp mưa, vì sợ hư hại cho tượng Phật nên sư trụ trì yêu cầu hạ bức tượng xuống sân, còn ông đi tìm tấm bạt để che mưa. Tối hôm đó, nhà sư trở lại dùng đèn kiểm tra tình trạng pho tượng. Khi mở tấm bạt ra, ông ngạc nhiên khi thấy có ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ một vết nứt trên mặt tượng Phật. Kiểm tra vết nứt kỹ hơn, ông thấy bên dưới lớp đất sét dường như có một lớp nữa chắc hơn. Dùng búa và đục cạy vào vết nứt, ông thấy lớp vỏ bong ra và không lâu sau, cả một bức tượng vàng lộ ra bên dưới vỏ đất sét.

Theo các sử gia, hàng trăm năm trước khám phá này, có một thời quân đội Miến Điện chuẩn bị xâm lăng Thái Lan. Các nhà sư Thái biết sắp có chiến tranh nên đã lấy đất sét bọc lên pho tượng vàng vì sợ bị quân Miến Điện cướp đi, nhưng điều bí hiểm là sau đó toàn thể tu sĩ trong chùa đều bị tàn sát, không một ai sống sót. Họ đã chết và đem theo

bí mật của pho tượng cho đến năm 1954 thì bí mật được phơi bày và pho tượng vàng vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.

Ngôi chùa mở cửa hàng ngày từ 9:00 đến 17:00. Vào cửa miễn phí.


#### 2.1.4. Gems Gallery


Thái Lan là một trong những trung tâm vàng bạc đá quý lớn trên thế giới, không những có những nghệ nhân tài năng bẩm sinh và chuyên môn hóa cao mà còn rất dồi dào nguồn đá quý. Nghệ thuật kim hoàn Thái đã hấp dẫn mọi người trên thế giới bởi vẻ đẹp sắc sảo, tinh tế và lộng lẫy của các đồ trang sức. Truyền thống khéo léo lâu đời của người Thái đã được truyền qua các thế hệ và vẫn còn giữ được nguyên vẹn cho đến ngày nay. Đá quý và đồ kim hoàn là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Thái Lan hiện nay. Từ xưa, người dân đã có đức tin rằng khi đeo trang sức và mặc quần áo có màu sắc phù hợp với ngày sinh của mình sẽ đem đến một vận mệnh tốt và sự thành công.

#### 2.1.5. Safari World

Bắt đầu hoạt động từ ngày 17/2/1988 với 480 ha phần open zoo và 180 ha phần công viên chim. Ngày 17/4/1989 được tiến hành nâng cấp lớn thành một công viên giải trí gồm open zoo (Safari Park) và công viên hải dương (Marine Park) rộng khoảng 200 ha. Tháng 1/1994 đổi tên thành *Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Safari World*. Sau đó đã trở thành công viên giải trí đầu tiên và duy nhất ở Thái Lan tham gia thị trường chứng khoán.

Chạy xe từ Bangkok mất 30 phút, nếu không bị kẹt xe, theo đường Ramidra, quận Minburi là đến vườn thú Safari World.

 **Safari Park** có nhiều loài thú hoang dã quý hiếm trên thế giới, khoảng trên 700 con các loại được nuôi ngoài thiên nhiên. Du khách sẽ cảm thấy rất thú vị khi thấy những loài thú như hươu cao cổ, ngựa vằn ngộ nghĩnh ở ngay sát bên mình và có những giây phút hồi hộp khi vào vùng thú nguy hiểm như sư tử, cọp, voi... Hiện nay đang nghiên cứu phối giống cọp và sư tử.

 **Marine Park** là nơi tập trung các chương trình biểu diễn ngoài trời, những cửa hiệu souvenir, nhà hàng ăn uống... Tại đây có thể xem những chương trình biểu diễn được xếp hạng thế giới, không kém phần hồi hộp như khi đi vào vùng thú dữ. Đó là chương trình biểu diễn sống động kể lại một phần bộ phim nổi tiếng Địch viên 007, tái hiện hình ảnh các cao bồi miền viễn Tây (Stunt show) và các chương trình vui nhộn khác của cá heo, sư tử biển, vẹt, hà mã, voi, khi đấu quyền anh. Ngoài ra, du khách còn có thể chụp hình kỷ niệm với những chú vẹt đủ màu sắc, đẹp mắt hay những chú cọp nhỏ hoặc cũng có thể mua sắm trong những cửa hiệu bán đồ lưu niệm rất phong phú. Ngoài ra, nơi đây còn có nhà hàng có thể phục vụ 2000 người cùng một lúc.

#### 2.1.6. Trại rắn (Snake Farm)

Trại rắn, còn có tên hành chính là *Viện tưởng nhớ Hoàng hậu Saowapha*, trước đây là viện Pasteur của Thái Lan, là một trong những nơi nghiên cứu rắn độc sớm nhất thế giới và là một trong những nơi sản xuất huyết thanh lớn nhất châu Á để điều trị cho các bệnh nhân bị rắn cắn trên toàn quốc. Ngoài là nơi điều trị tốt nhất các vết cắn của rắn, nơi đây còn cung cấp vaccine các bệnh tả, đậu mùa, thương hàn, viêm gan, dại. Mỗi ngày đều có show biểu diễn lấy nọc rắn và các trò tiêu khiển khác với rắn. Khách sẽ được biết



huyết thanh làm như thế nào, sự khác nhau giữa rắn độc và các loài rắn hữu ích khác, cách đối phó khi gặp rắn.

### 2.1.7. Trại cá sấu Samut Prakan (Samut Prakan Crocodile Farm)

Đây là trại nuôi cá sấu lớn nhất thế giới, nuôi hơn 60 000 cá sấu nước ngọt và nước mặn các loại từ vừa mới nở đến 10 – 15 tuổi để lấy da xuất khẩu và còn có một sở thú nhỏ. Chủ là một người Hoa nay đã 83 tuổi. Tại đây, du khách có thể xem chương trình biểu diễn hấp dẫn của cá sấu và voi và mua các vật phẩm làm bằng da cá sấu chính hiệu. Mở cửa hàng ngày từ 7:00 đến 18:00. Phí tham quan là 300 baht đối với người lớn và 200 baht đối với trẻ em.

**Samut Prakan** hay Pak Nam là tên của một tỉnh nhỏ chỉ rộng 25 km, nằm ở cửa sông Chao Phraya, cách Bangkok 10 km về phía nam. đi theo Ratchadamnoen Avenue và New Phetchaburi Road bằng taxi hoặc xe bus. Ngoài trại cá sấu, nơi đây còn có:

**Z Golf:** hấp dẫn du khách với rất nhiều sân golf.

**Z Bảo tàng Hải quân Hoàng gia (The Royal Naval Museum):** đối diện với Viện Hải quân trên Sukhumvit Road, cách giao lộ Bang Na 10 km, trưng bày mô hình các cuộc diễu hành bằng thuyền rồng của Hoàng gia cũng như các trang thiết bị sử dụng trên tàu chiến. Mở cửa hàng ngày từ 9:00 đến 4:00.

**Z Phra Samut Chedi:** là một ngôi chùa màu trắng nổi bật, đối diện với City Hall, thường được gọi với tên “Phra Chedi Klang Nam” vì ban đầu, nó nằm trên một hòn đảo gần cửa sông. Hằng năm, nơi đây tổ chức một lễ hội kéo dài 9 ngày vào tháng 10.

**Z The Ancient City (Thành phố cổ):** là một bảo tàng mở (open air) rất rộng, trưng bày mô hình thu nhỏ của các khu tôn giáo, các công trình kỷ niệm và các cao ốc xuyên suốt đất nước Thái Lan. Bảo tàng này nằm tại Km.33, Sukhumvit Highway và mở cửa hàng ngày từ 8:00 đến 17:00.

**Z Pháo đài Phra Chunlachomkiao:** còn gọi ngắn gọn là “Pom Phra Chun”, cách Phra Samut Chedi 7 km về phía nam trên Suksawat Road, mở cửa hàng ngày và trưng bày một tàu chiến cũ có tên là “Ruea Luang Mae Klong” cùng với một vài súng đại bác và ống nhòm cũ.

**Z Buong Tako:** là khu thể thao dưới nước như lướt ván nước và lướt ván buồm, đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị thể thao, mở cửa từ 12:00 đến 18:00 vào các ngày trong tuần và từ 10:00 đến 18:00 vào ngày nghỉ cuối tuần.

**Z Bãi biển Bang Pu:** cách thị trấn 10 km trên Sukhumvit Road, có một cầu trải dài trên bãi biển đầy bùn do thủy triều mang lại, thích hợp cho một cuộc đi dạo dài để tận hưởng không khí trong lành miền biển. Buổi tối mùa mát mẻ, du khách có thể quan sát cuộc sống của các loài chim biển. Gần đó còn có một nhà hàng hải sản.

**Z Lễ hội Pak Lat Songkran:** là lễ hội nổi tiếng và thú vị của dân tộc Mon ở vùng Phra Pradaeng, được tổ chức hàng năm sau ngày 13/4 theo nghi thức tôn giáo với các cuộc diễu hành đầy người và màu sắc.

**Z Lễ hội Yon Bua:** “Yon Bua” có nghĩa là “thả hoa sen”, là một truyền thống merit-making lâu đời của cư dân Bang Phli vào ngày 14 trăng tròn của tháng 11 (khoảng tháng 10). Từng nhóm đông người chờ đợi để được thả hoa sen vào một chiếc thuyền có chở một tượng Phật, có khi các bông hoa này phủ đầy tận lên đầu của pho tượng.

### 2.1.8. Cung điện Vimanmek (Vimanmek Mansion)

Nằm phía sau tòa nhà Quốc Hội, nơi đây còn được mệnh danh là “Thiên đường” (The Celestial Residence). Đây là cung điện ba tầng mạ vàng bằng gỗ tếp lớn nhất thế giới được Quốc vương Chulalongkorn the Great (Rama V) xây dựng năm 1901 làm nơi ở, về sau được H.M. Queen Sirikit trùng tu và bảo quản. Gồm 81 phòng, đại sảnh, phòng chờ và lưu giữ các báu vật vô giá và một bộ sưu tập các kỷ vật Hoàng gia vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Phòng ngai vàng Abhisek Dusit, nằm ở cánh đông của cung điện, là một tòa nhà bằng gỗ khác cũng được xây cùng lúc, hiện là bảo tàng thủ công đầu tiên của Thái Lan, nơi Her Majesty The Queen sưu tập những kiệt tác thủ công của những thành viên trong Hội Support của bà như đồ gốm sứ khảm men huyền, tơ tằm Thái với nhiều hoa văn độc đáo và đa dạng, đồ vật Liphao như khay và xách tay nạm đá quý nhiều kiểu khác nhau. Mở cửa hàng ngày từ 9:30 đến 15:15 và biểu diễn show múa Thái truyền thống vào lúc 10:30 và 14:30. Phí tham quan 50 baht. Gần lối vào cung điện còn có một bảo tàng xe ngựa Hoàng gia lưu lại các hình mẫu xe ngựa kéo cổ xưa.

### 2.1.9. Chùa Wat Pho (Temple of the Reclining Buddha)



The [Wat Pho](#) temple complex in [Bangkok](#), legacy of King [Rama III](#)

Nằm ở phía nam Cung điện Hoàng gia, xây dựng năm 1688. Đây là ngôi chùa cổ nhất, lớn nhất thủ đô Bangkok và có nhiều tượng Phật nhất Thái Lan. Nơi đây thờ một tượng Phật nằm mạ vàng dài 46m, cao 15m, có đôi mắt và các ngón chân cựa cừ với mong muốn gieo vào tâm trí con người lối vào cõi Niết Bàn của Phật. Ngôi chùa này là trung tâm giáo dục dân gian đầu tiên ở Thái Lan nên còn được coi là trường đại học đầu tiên của Thái Lan, nay là trung tâm dạy và làm massage truyền thống của Thái. Tốt nhất là dành nửa ngày tham quan tại đây theo lộ trình sau: chùa Wat Pho, tháp Phật, đỉnh Yacang, đỉnh Pai, hành lang, Bảo điện và cuối cùng là Viện y học dân tộc. Mở cửa hàng ngày từ 8:00 đến 17:00 và phí tham quan là 20 baht.

### 2.1.10. Chùa Wat Arun (Temple of Dawn)



Nằm ở bờ tây nam sông Chao Phraya, đối diện với chùa Wat Pho. Nơi đây từng là tư viên của Chúa Trịnh (ông có phụ thân là người Hoa). Ngôi chùa có một tháp Phật lớn ở chính giữa cao 79 m và bốn tháp nhỏ hơn ở mỗi góc. Tháp lớn làm từ các mảnh sứ khảm phản chiếu ánh sáng mặt trời và bất kể ngôi chùa có tên là Bình Minh, du khách sẽ có cơ hội chụp những bức ảnh tuyệt đẹp vào lúc chạng vạng chiều khi mà mặt trời lặn xuống trên nền trời đỏ rực đằng sau ngôi chùa. Mở cửa từ 8:30 đến 17:30 và phí tham quan là 30 baht.

#### 2.1.11. Bảo tàng Quốc gia Thái Lan (The National Museum)

Nằm gần Cung điện Hoàng gia, xây dựng năm 1782. Trưng bày các hiện vật cổ thời kỳ đồ đá, các hiện vật của vương triều Bangkok, các đồ dùng dân gian, tượng Phật cổ, vũ khí thường dùng của quốc vương, thuyền... Mở cửa từ 9:00 đến 16:00 các ngày trừ thứ hai, thứ ba và các ngày lễ quốc gia. Phí tham quan 40 baht.

#### 2.1.12. Bia tưởng niệm dân chủ (Democracy Monument)



Xây dựng năm 1940 để kỷ niệm sự sụp đổ của chế độ quân chủ chuyên chế năm 1932, đã từng chứng kiến các cuộc diễu hành lớn vào các năm 1973, 1976 và 1992.

#### 2.1.13. Chùa Kim San

Nằm ở phía đông bia tưởng niệm Dân chủ, trên một ngọn núi nhân tạo. Trên núi này còn có một tòa tháp cao 76 m, đứng trên đỉnh tháp này có thể quan sát toàn cảnh

Bangkok. Trong chùa Kim San có tro xương của Phật Đà. Hằng năm, vào giữa tháng 11, ở đây có một ngày hội Phật giáo rất long trọng.

#### 2.1.14. Nhà của Jim Thompson (Jim Thompson's Thai House)

Jim Thompson, người chủ đầu tiên của khách sạn Oriental, là một người Mỹ đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp phát triển và mở rộng ảnh hưởng của tư tưởng Thái Lan. Năm 1967, Jim Thompson đột nhiên mất tích. Nhờ vào những nỗ lực của ông, tư tưởng Thái Lan hiện nay đã nổi tiếng trên toàn thế giới về chất lượng, màu sắc và mẫu mã. Ngôi nhà của ông, một kiến trúc sư và người làm vườn, là một công trình kiến trúc nghệ thuật truyền thống của Thái Lan. Trong khu di tích này có các ngôi nhà được xây dựng theo các kiểu dáng khác nhau của cư dân miền Bắc Thái Lan, ngôi nhà cổ nhất có đến 200 năm tuổi. Ngoài ra còn có một số tác phẩm nghệ thuật và cổ vật.

Ngôi nhà nằm ở trung tâm Soi Kasemsan 2 trên Rama I Road. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9:00 đến 16:00. Phí tham quan 100 baht.

#### 2.1.15. Shopping

##### o Đường Khao San

Nằm ở thành phố Banglamphu, là nơi tập trung đông khách du lịch. Nơi đây có công ty du lịch bán vé máy bay rất rẻ, rất nhiều quán bar, quán café và nhà trọ giá rẻ.

##### o Đường Sukhumvit

Dài hàng chục kilomet, hai bên có hàng trăm ngõ phố. Nơi đây có trụ sở đại sứ quán các nước trên thế giới, các tòa nhà cao tầng, các quán ăn nước ngoài và các cửa hàng bán đồ cổ.

##### o Đường Yaowarat

Nằm trong khu vực của người Hoa sinh sống, mang đậm phong cách Trung Hoa. Các món ăn chỉ khoảng 80 baht. Đặc biệt có chợ Nakhom Kasem bán đồ cũ nổi tiếng.

## 22. PATTAYA

Cách Bangkok 147 km về phía đông nam (khoảng 3 giờ xe), nhìn ra vịnh Thái Lan, Pattaya là khu nghỉ mát biển đầu tiên ở châu Á. Trước đây, nó vốn dĩ là một làng cá nhỏ, được người Mỹ phát hiện và phát triển thành sân bay quân sự Upao tham chiến tại Việt Nam. Ngoài ra, đây còn là nơi nghỉ ngơi của lính Mỹ nên được đầu tư rất lớn từ Mỹ lúc bấy giờ. Trong vòng hai mươi năm, Pattaya đã trở mình chuyển động mạnh mẽ trở thành một bãi biển du lịch nổi tiếng thế giới được mệnh danh là “Thiên đường bãi biển” hay Riviera của Thái Lan và hiện vẫn đang phát triển nhanh chóng ở bờ biển phía đông.

Không khí nhiệt đới tràn ngập, màu sắc bắt mắt của các loại trái cây nhiệt đới và các con đường rợp bóng cây nằm trải dài theo bãi biển. Các nơi nghỉ chân từ khách sạn sang trọng với trang thiết bị cao cấp đến các nhà nghỉ đơn giản và tiện dụng. Các hoạt động thể thao sôi nổi từ trên bờ xuống nước. Các công viên giải trí đa dạng nhiều loại hình, bảo tàng khác thường, vườn bách thảo tươi tốt. Về đêm lại rực rỡ ánh đèn của nhà hàng, hộp đêm, vũ trường, bar, siêu thị, trung tâm mua sắm, gây shock với các chương trình biểu diễn của những diễn viên đã chuyên đời giới tính...: dấu hiệu của một thành phố sống về đêm và sẽ còn ngái ngủ vào 9, 10 giờ sáng hôm sau... Các kỷ lục về dịch vụ giải trí và cơ sở hạ tầng thỏa mãn các nhu cầu của du khách: khách sạn The Ambassador lớn nhất thế giới; quán rượu lớn nhất thế giới với 50 ca sĩ, vũ nữ biểu diễn các điệu múa và các bài hát trữ tình của các nước châu Á; trại cá sấu lớn nhất thế giới, tại đây có ngôi đền làm bằng gỗ tếch cao nhất thế giới 110m; mật độ hộp đêm nhiều vào loại nhất nhì



trên thế giới và vùng rừng cấm nuôi và bảo vệ 240 con hổ Bengan. Tất cả đều níu chân du khách từ gia đình, tình nhân cho đến những người đi du lịch đơn lẻ từ khắp mọi nơi vì Pattaya thật sự là nơi gặp gỡ giữa Đông và Tây cả trong màu sắc lẫn phong cách sẵn sàng chiều lòng hết thảy mọi người.

Khi đi chơi biển ở Pattaya, quần ngắn, áo thun và dép xốp là thích hợp nhất vì du khách sẽ lội cặn dưới nước trước khi đến tàu.

### 2.2.1. Bãi biển Pattaya

Bãi biển này trải dài từ bắc xuống nam 4 km, đối mặt với vịnh Pattaya, là điểm xuất phát của các tàu bè đi tham quan các đảo ngoài khơi, song song với một con đường ba làn xe đầy nhà hàng và khách sạn. Phía bắc của bãi biển khá yên tĩnh, trong khi đó khu trung tâm lại rất nhộn nhịp mua sắm với nhiều hàng quán cửa hiệu và phía nam chỉ rục rờ và huyền ảo khi mặt trời lặn, là cuộc sống về đêm của Pattaya.

### 2.2.2. Đảo san hô (Ko Lan – Lan Island)

Từ Pattaya đi bằng tàu gỗ mất khoảng 1h hay cano mất khoảng 30 phút, đây là đảo lớn nhất ngoài khơi Pattaya. Du khách đến đây có thể lướt ván buồm, lướt ván nước, lặn với ống thở hoặc bình hơi, nhảy dù, lái cano, ngắm san hô qua đáy thuyền bằng kiếng... Nơi đây còn có cửa hàng lưu niệm bán trang phục tắm biển sặc sỡ và các đồ trang trí thủ công, quán ăn, nhà hàng.

### 2.2.3. Bãi biển Jomtien

Nằm cách trung tâm Pattaya 4 km về phía nam, bãi biển Jomtien dài 6 km, đường bờ biển khá thẳng, nổi tiếng nhất trong số một vài bãi biển ở miền Nam Thái Lan nhưng không ồn ào, náo nhiệt như bãi biển Pattaya mà ngược lại, rất yên tĩnh. Nơi đây đặc biệt thích hợp với những người yêu thích ván buồm và các môn thể thao dưới nước vì gió nhẹ và không quá đông đúc tàu bè. Ngoài ra còn có các khách sạn ven biển, khu nhà gỗ, nhà nghỉ nhà nước, nhà hàng và các quán ăn lớn nhỏ.

### 2.2.4. Làng dân tộc Nong Nooch (Nong Nooch Orchid Wonderland)

Ở tại Km 163 Sukhumvit Highway, đây là vườn bách thảo và khu nghỉ dưỡng quốc gia, có hàng trăm chủng loại lan, dương xỉ, cây ra hoa và nhập ngoại. Lan tại đây rất đẹp, cây thân nhỏ, hoa nhiều và lâu tàn dù thời tiết nơi đây khá nóng. Ngoài ra còn có nhiều ngôi nhà theo kiến trúc Thái, một hồ nước trang trí và một hội trường lớn hàng ngày tổ chức các show như show voi (các tiết mục được thay đổi 3 tháng/ lần), show văn nghệ như múa dân gian, đám cưới, võ thuật, đấu box, đá gà... mô phỏng các ngày lễ hội dân tộc của Thái Lan.

### 2.2.5. Thái Lan thu nhỏ (Mini Siam)

Ở tại Km 143 trên Sukhumvit Highway, cách Central Pattaya Road khoảng 3 km, đây là một công viên với hơn 100 công trình kiến trúc thu nhỏ theo tỷ lệ 1:25, trong đó, có các địa điểm văn hóa và khảo cổ của Thái Lan như lăng mộ, điện thờ Khmer, các thủ đô cũ thời Sukhothai và Ayutthaya... giúp du khách có thể tìm hiểu về di tích, danh lam thắng cảnh, văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán... của Thái Lan trong một thời gian ngắn. Ngoài ra còn có hình ảnh thu nhỏ của các kỳ quan tự nhiên và công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới như tháp Eiffel, nhà hát opera Sydney, nhà thờ St. Basil, tượng thần Tự Do, đường đua xe hơi, nhà hàng Thái...

### 2.2.6. Công viên Vân Thạch (Million Year Stone Park)

Nằm cách trung tâm Pattaya 6km, khoảng 20 phút đi xe, nơi đây có phong cảnh quần thể thực vật bản địa, một bộ sưu tập bonsai lôi cuốn, các phiến đá hình thù kỳ quái chuyển từ tỉnh Kanchanaburi và các thực vật hóa thạch trên 1 triệu năm được bố trí tự nhiên. Ngoài ra còn có một trại cá sấu nuôi cá sấu hoang dã bản địa, một hồ nuôi cá trê khổng lồ từ sông Mekong và một nhà hàng. Hằng ngày đều có chương trình biểu diễn của cá sấu.

### 2.2.7. Cabarets (Show Tiffany, Alcazar)

Du khách có thể thưởng thức hai chương trình văn nghệ nổi tiếng là Alcazar và Tiffany do các nghệ sĩ nam đồng tính luyện ái giả nữ trình diễn. Tiết mục này có thể thấy ở các thành phố chủ yếu của Thái Lan nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Pattaya. Hiện nay, các show này đã trở thành hoạt động du lịch đặc sắc của Thái Lan. Pattaya có ba sân khấu biểu diễn Cabarets, mỗi tối có hai sân khấu biểu diễn, tiết mục chủ yếu là ca kịch cổ điển của phương Tây, kịch Trung Quốc và vũ đạo Thái Lan. Du khách có thể chụp hình lưu niệm với các diễn viên và phải trả tiền cho họ.

## 2.3. Cố đô AYUTTHAYA

Nằm ở miền Trung Thái Lan, cách Bangkok 86 km, tổng diện tích là 2556 km<sup>2</sup>. Từ năm 1350, Ayutthaya là thủ đô của Thái Lan. Có 33 quốc vương đã từng đóng đô ở đây. Vào thế kỷ cực thịnh, thế kỷ XVI – XVIII, thương nhân các nước Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Nhật Bản đã đổ xô đến Ayutthaya, lúc bấy giờ, dân số Ayutthaya lên đến hơn 1 triệu người, trở thành một trong những đô thị lớn nhất Đông Nam Á. 33 vị quốc vương ở Ayutthaya đã tiếp thu tinh hoa kiến trúc theo đạo Bà La Môn, đạo Phật của Cao Miên và Miến Điện, xây dựng được hơn 500 cung điện và đền chùa. Đến năm 1767, Ayutthaya bị cai trị bởi người Miến Điện. Hiện nay, đền chùa và các di chỉ cổ ở Ayutthaya đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

### 2.3.1. Chùa Phra Si Sanphet



Three pagodas of Wat Phra Si Sanphet which house the remains of King Borommtrailokanat, King Borommarachathirat III and King Ramathibodi II

Từ năm 1350, Si Sanphet là hoàng cung của Ayutthaya, đến năm 1448 mới trở thành điện thờ. Lúc bấy giờ, Si Sanphet là ngôi chùa lớn nhất của vương triều Ayutthaya. Trong chùa có pho tượng Phật cao 16 m, được mạ bằng 250 kg vàng nhưng đã bị người Miến Điện làm hư hỏng khi cai trị Ayutthaya.

### 2.3.2. Thành cổ Ayutthaya

Nằm trên một hòn đảo nhỏ, có sông bao quanh. Tường thành dài 12.5 km; có 99 cổng, trong đó, 18 cổng ra vào chủ yếu, 61 cổng nhỏ chuyên dùng cho các công việc đặc thù và 20 cổng dưới nước. Các kênh mương được bố trí rải rác khắp thành, có hơn 30 cây cầu, đường đi trên bộ và các kênh mương đan chéo nhau: đây là thành phố có hệ thống đường kênh rạch được quy hoạch tốt.

### 2.3.3. Tượng Phật Ayutthaya

Nằm ở phía bắc ngoài thành Ayutthaya, đối diện chùa Si Sanphet, đây là Phật điện duy nhất không bị tàn phá bởi quân Miến Điện. Bên trong, nghệ thuật chạm khắc gỗ rất tinh xảo và thờ tượng Phật Ayutthaya hơn 3000 năm tuổi, được tạo ra bằng ngọc mềm, cao 6 m, tọa trên một chiếc ghế kiểu phương Tây.

### 2.3.4. Chùa Chao Phanan-choeng

Được xây dựng năm 1324. Trong chùa thờ 3 pho tượng Phật bằng vàng được người Trung Quốc đời nhà Minh xưng tụng là “Tam bảo Thái Giám” nên ngôi chùa này còn được gọi là chùa Tam Bảo. Có một pho tượng Phật cao 19 m.

### 2.3.5. Cung điện mùa hè Bang Pa-In

Cách thành cổ Ayutthaya 20 km, được xây dựng vào thời Ayutthaya để một vị vua đến viễn cảnh vào mùa hè. Có nhiều phong cách kiến trúc khác nhau: chòi nghỉ mát kiểu Thái Lan là một ngôi đình nổi trên mặt nước, xung quanh có cầu nối vào bờ, hành cung châu Âu được xây dựng rất nguy nga, độc đáo, phòng sách kiểu Trung Quốc... Ngoài ra còn có tháp viển vọng và điện Thiên Minh.

## 2.4. PHÍA BẮC

### 2.4.1. Chiang Mai

Cách Bangkok 697 km về phía bắc, là thành phố lớn thứ hai ở Thái Lan. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giao thông của miền Bắc Thái Lan. Năm 1296 là đô thành của Thái Lan. Chiang Mai là mảnh đất Phật giáo nổi tiếng với hơn 100 ngôi chùa. Cách trung tâm Chiang Mai 16 km về phía Tây Bắc là khu du lịch Suthep. Chiang Mai còn nổi tiếng với điệu múa truyền thống và ngày hội té nước. Sản phẩm dệt may, đồ gỗ, đồ dùng bằng bạc... đều là những sản phẩm thủ công nghiệp truyền thống của Chiang Mai và Thái Lan. Đến Chiang Mai có thể quan sát trực tiếp quá trình sản xuất và mua các hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. Chiang Mai nằm ở lưu vực sông MeNam Chao Phraya, các thắng cảnh phân bố khá đồng đều. Du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sản mang đậm hương vị truyền thống của văn hóa ẩm thực Thái Lan và xem chương trình biểu diễn múa truyền thống của Thái Lan khi đang dùng bữa. Mỗi bữa ăn như vậy thường kéo dài từ 30 phút đến 2h. Khi đến điệu múa cuối, khách cũng được mời lên sân khấu cùng múa. Ngoài ra, Chiang Mai còn có các chợ đêm trên các con đường Thaphae, Chang Klan, Charoen Prathet, Sri Don Chai... Các chợ này thường hoạt động từ 18h đến 21h, chủ yếu bán hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức, giày dép da, đồng hồ đeo tay...

#### 2.4.1.1. Chùa Chiang Man

Trong chùa có một pho tượng Phật đứng tạc vào năm 1465, là pho tượng được phát hiện sớm nhất ở Chiang Mai và một bức phù điêu Ấn Độ có hơn 1200 năm lịch sử. Nhưng nổi tiếng và độc đáo hơn cả chính là pho tượng Phật bằng thủy tinh, cao 15 cm,

rộng 10 cm với hơn 1000 năm lịch sử. Vào ngày lễ tôn giáo 1/4 hàng năm, người dân địa phương rước pho tượng này đi một vòng quanh thành phố.

#### 2.4.1.2. Chùa Phra Singh

Đây là một kiệt tác trong nghệ thuật kiến trúc của miền Bắc Thái Lan. Trong chùa có bức phù điêu bằng gỗ, đồ trang sức bằng đất, các họa tiết hoa văn trên gốm sứ... tất cả đều rất tinh tế. Phật Sư Tử ra đời vào thế kỷ XIV. Ngoài ra còn có các bức bích họa miêu tả cuộc sống cổ đại và cuộc sống cung đình Miến Điện.

#### 2.4.1.3. Chùa Chedi Luang

Nằm ở trung tâm thành phố, xây dựng từ cuối thế kỷ XIV. Trong chùa có một tháp Phật cao 90 m nhưng đã bị đổ trong trận động đất năm 1545, hiện nay chỉ còn lại phần tháp cao 60 m, dù vậy, hơn 500 năm qua, nó vẫn là tòa tháp cao nhất Chiang Mai.

#### 2.4.1.4. Chùa Phrathat Doi Suthep

Đây là ngôi chùa thờ Phật lớn nhất ở Chiang Mai, nằm trên núi Suthep. Ngọn núi này nằm cách trung tâm thành phố Chiang Mai 7 km về phía tây, ở độ cao 1053 m so với mực nước biển, là một thắng cảnh nổi tiếng của Chiang Mai. Chùa Phrathat Doi Suthep được xây năm 1383, càng ngày càng được tu sửa và xây thêm nên có quy mô lớn như hiện nay và đã trở thành biểu tượng của Chiang Mai. Muốn lên chùa, du khách phải leo 290 bậc thềm đá hoặc đi bằng cáp treo.

#### 2.4.1.5. Vương cung Phu Ping

Đọc theo đường từ chùa Phrathat Doi Suthep khoảng 4 km là đến vương cung Phu Ping. Đây là cung điện nghỉ ngơi của Hoàng gia Thái Lan, được xây dựng năm 1926. Khi các thành viên Hoàng gia không ở đây thì nơi này được sử dụng làm điểm tham quan vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

#### 2.4.1.6. Chùa Chet Yot

Được khởi xây vào năm 1455, nằm trên đường cao tốc Lampang của Chiang Mai. Trong chùa có một cung điện lớn với 7 ngọn tháp mang phong cách kiến trúc kết hợp giữa Miến Điện và Ấn Độ. Năm 1477, Hội nghị Phật giáo thế giới lần thứ 8 được tổ chức tại đây, hơn 100 vị cao tăng của các nước đã tụ họp về đây tiếp tục chỉnh lý bộ kinh của Phật giáo Tiểu thừa.

#### 2.4.1.7. Bảo tàng Chiang Mai

Nằm gần chùa Chet Yot, là trung tâm bảo tồn văn hóa nghệ thuật quan trọng nhất của miền Bắc Thái Lan. Ngày nay, bảo tàng này đã được tu sửa theo phong cách hiện đại của Thái Lan. Nơi đây chủ yếu trưng bày cổ vật Chiang Mai và xương người, ngoài ra còn có công cụ lao động hàng ngày của người dân địa phương và các hoạt động tôn giáo. Trên tầng hai giới thiệu nền công nghiệp, mậu dịch và kinh tế của vương triều Lanna.

## 2.4.2. Thành cổ Sukhothai

Sukhothai có nghĩa là “Bình minh của hạnh phúc”. Trước thế kỷ XVIII, người Thái lật đổ ách thống trị của Cao Miên, lập nên vương triều đầu tiên trong lịch sử Thái Lan – vương triều Sukhothai. Nơi đây có hơn 100 đền thờ Phật và hàng ngàn pho tượng. Thành cổ Sukhothai rộng 1400m, dài 1810 m, có 4 cổng thành và được bao quanh bởi một con sông. Trong thành có 21 ngôi đền, ngoại thành cách nội thành 5 km có hơn 70 ngôi đền chùa được xây dựng theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. Thành cổ Sukhothai được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Tại đây có một số khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế và cũng có nhà trọ bình dân, giao thông thuận lợi.

#### 2.4.2.1. Chùa Mahatta

Được xây dựng năm 1345, là một trong những tông miếu của Hoàng thất, nằm chính giữa thành. Trong chùa có 209 tòa tháp, 10 tầng viện. Hiện nay, công trình kiến trúc chủ yếu còn lại là tháp xây theo kiểu Sukhothai. Vào ngày hội rước đèn tháng 10 hằng năm, cả ngôi chùa rực rỡ trong ánh đèn, ngoài ra còn biểu diễn điệu múa Sukhothai nổi tiếng.

#### 2.4.2.2. Chùa Trapang Ngon

Nằm phía sau chùa Mahatta. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh di chỉ thành cổ Sukhothai và mỏm núi phía tây giống như một pho tượng Phật đang nằm.

#### 2.4.2.3. Chùa Traphanthong Lang

Nằm ở phía đông ngoại thành. Di sản quan trọng nhất là các bức phù điêu Phật Đà trên tường phía tây, phía nam và phía bắc của chùa.

#### 2.4.2.4. Chùa Chetupong

Đặc trưng nổi bật nhất là cửa, tường và nền chùa đều là các kết cấu đá với trình độ kỹ thuật tinh xảo. Việc vận chuyển các phiến đá nặng hàng tấn như thế nào đến nay vẫn còn là một ẩn số.

#### 2.4.2.5. Chùa Si Chum

Thờ một pho tượng Phật ngồi cao 15 m, khoảng cách giữa hai đầu gối là 11.3 m. Đọc theo hành lang của chùa có hơn 50 bức tranh bằng đá kể về 10 lần chết đi sống lại của Phật Đà.

#### 2.4.2.6. Đô thành Si Satchanalai

Quan trọng và đẹp nhất của vương triều Sukhothai. Nghệ thuật chạm bạc, kiến trúc của các quốc vương và các triều đại đều được thể hiện ở đây. Si Satchanalai như là một công viên nghệ thuật của Sukhothai. Các thắng cảnh chủ yếu: chùa Chang Lom, chùa Chedi Chet Thaeo, chùa Nang Phaya, chùa Khao Suwan Khiri. Có thể đi bộ để tham quan trong thành. Nếu muốn tham quan chùa Si Rattana Mahatta Chaliang thì đi bằng xe lam hoặc xe đạp.

## 2.5. PHÍA NAM

### 2.5.1. Phuket

Là một đảo nhỏ cạnh đảo Malay ở Ấn Độ Dương nhưng lại là hòn đảo lớn nhất của Thái Lan, diện tích khoảng 400 km<sup>2</sup>, cách Bangkok 862 km về phía nam (15h đi xe) và đã nhanh chóng trở thành một trong những khu nghỉ mát biển nổi tiếng nhất trên thế giới. Ngoài có nhiều bãi biển xung quanh đảo và các tiện nghi hiện đại, Phuket còn nổi tiếng về thức ăn biển, san hô và động vật biển.

Do đồng baht sụt giá so với đồng USD và tình hình chính trị ở Indonesia không ổn định, du khách châu Âu chuyển dần từ Bali sang Phuket nghỉ mát. Vì vậy, giá khách sạn ngày một tăng.

Nếu chỉ thuần túy xét về góc độ tài nguyên thì Phuket vượt xa Bangkok và các thành phố khác và trở thành một khu du lịch hàng đầu của Thái Lan. Phuket là hòn đảo hoàn toàn không bị ô nhiễm bởi công nghiệp nên được xem là “ Viên ngọc Tố Nam”. Bờ biển đảo quanh co, khúc khuỷu đã tạo thành nhiều bãi biển hình chữ U. Các công trình kiến trúc trên đảo mang đậm phong cách Anh và Pháp. Cư dân chủ yếu là thế hệ con cháu của người Trung Quốc và người Bồ Đào Nha. Lối sống và phong tục tập quán ở đây chịu ảnh hưởng nhiều từ vùng Địa Trung Hải. Phuket nổi tiếng với chợ đêm Patong họp từ 19h – 2h sáng, hàng hóa chủ yếu là hải sản và hàng mỹ nghệ. Ngoài ra, du khách còn có

thể thường thức món điêm tâm được chế biến từ hạt điều – một loại quả rất phổ biến ở Phuket. Dừa và các loại hoa quả khác cũng được người dân chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, có thể ăn hoặc mua về làm quà. Hải sản chủ yếu là tôm hùm và cua biển, các món nướng hai loại này là đặc sản ở Phuket. Giao thông chủ yếu là xe bus và taxi, xe bus chỉ hoạt động ban ngày, ban đêm chỉ có thể đi taxi nhưng có thể mặc cả bằng tiếng Anh.

#### 2.5.1.1. Bãi biển Patong

Đây là một thắng cảnh quan trọng của đảo Phuket. Bãi biển này dài 4 km, cát mịn, nước trong sạch. Hoạt động vui chơi giải trí rất đa dạng và phong phú như: tắm nắng, xoa bóp kiểu Thái, đi thuyền buồm, lướt sóng, lặn, đánh bóng chuyền trên bãi biển. Có rất nhiều nhà hàng, khách sạn, quán bar dọc theo bãi biển phục vụ theo nhu cầu của du khách.

#### 2.5.1.2. Bãi biển Karon

Đây là bãi biển lớn thứ ba của Phuket. Bờ biển thẳng, dài 3km, dọc theo bãi biển là một rừng thông. Nơi đây, gió thổi mạnh nên không thể tắm biển và bơi lội mà chỉ có thể hóng mát và tắm nắng. Có nhiều nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch nằm sát bờ biển rất tiện lợi cho việc mua bán và ăn uống. Ngoài ra còn có một siêu thị nhỏ chuyên bán các hàng hóa phục vụ cho du lịch và các thiết bị lặn.

#### 2.5.1.3. Bãi biển Kata

Bãi biển này nhỏ hơn nhiều so với hai bãi biển trên nhưng lại có bãi san hô rất đẹp, gió thổi nhẹ, nước biển trong xanh, rất thú vị cho bơi lội và lặn. Dọc bờ biển có một vài quán rượu cao cấp, không có nhà nghỉ và quán ăn. Du khách đến đây chủ yếu là để nghỉ ngơi, nếu muốn mua đồ phải đến thị trấn Kata ở gần đó.

#### 2.5.1.4. Bãi biển Rawai

Cách bãi biển Patong khoảng 30 phút đi xe. Bãi biển này dài khoảng 3 km, bãi cát tương đối hẹp, dọc hai bên đường trên bãi cát là hai hàng thông. Ở đây có một nhà hàng hải sản. Do địa hình ở đây không tốt nên các hoạt động vui chơi giải trí trên biển cũng ít. Nhưng vào buổi chiều, du khách có thể đi taxi đến đây để ăn uống và ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Hải sản ở đây rất rẻ. Ngoài ra, du khách có thể thuê cano để ra đảo san hô.

#### 2.5.1.5. Vịnh Phang Nga

Vịnh Phang Nga nằm ở phía Tây Bắc đảo Phuket, phong cảnh sơn thủy thơ mộng. Vịnh Phang Nga và vùng biển quanh đó đều là công viên quốc gia. Đảo Rao Tapoo nằm đối diện với vịnh Phang Nga như một cây kim cắm xuống biển. Nơi đây có bán bưu ảnh phong cảnh vịnh và nhiều hoạt động vui chơi giải trí như du thuyền trên vịnh, ăn trưa hải sản kiểu Thái, cưỡi voi, đi dạo trong rừng, đi tắm ở thác nước...

#### 2.5.1.6. Đảo Phi Phi

Đảo Phi Phi nằm ở phía đông nam đảo Phuket, cách Phuket 45 phút đi thuyền. Cho đến nay, đảo Phi Phi vẫn còn giữ nguyên vẻ hoang sơ của nó, rất thích hợp để lặn. Nơi đây đã được chính phủ Thái Lan quy hoạch thành công viên quốc gia và đã có biện pháp bảo vệ sinh vật cảnh trong lòng biển. Gồm hai đảo nhỏ là Kho Phi Phi Don và Kho Phi Phi Le, mỗi đảo có một đặc trưng riêng. Một ngày tham quan đảo Phi Phi, du khách sẽ đến Kho Phi Phi Don trước. Nơi đây có bãi biển đẹp, có thể lặn và bơi lội, trên đảo có nhà hàng hải sản tươi sống, một vài khách sạn và nhà trọ bình dân, cơ sở hạ tầng du lịch tương đối hoàn thiện, rất thích hợp cho các kỳ nghỉ hè. Trên đường về, du khách sẽ ghé Kho Phi Phi Le. Nơi đây có một hang đá lớn và tại hang Viking có thể quan sát các tổ chim yến.

## **2.5.2. Thành phố Songkhla**

Songkhla cách Bangkok 950 km về phía nam, tổng diện tích 7393 km<sup>2</sup>, có vị trí vô cùng quan trọng trong lịch sử Thái Lan. Danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán, ngôn ngữ địa phương, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ đại nơi đây..., tất cả đều là tư liệu nghiên cứu quý báu cho thế hệ sau.

Songkhla là một vùng đất dài, hẹp và có nhiều đồi trải dài. Cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, rừng cao su, bãi biển, sông hồ, thác nước... đan xen nhau tạo nên vẻ đẹp tự nhiên cho nơi đây.

Thành phố Hat Yai chỉ cách Songkhla 30 phút đi xe. Đây là đầu mối giao thông và kinh tế quan trọng của Thái Lan, nối giữa Thái Lan và Malaysia. Đây là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa rất sầm uất.

### **2.5.2.1. Bãi biển Samila**

Bãi biển Samila dài 3 km, nước trong xanh, cát mịn. Trung tâm của bãi biển là tượng nàng tiên cá bằng đồng – biểu tượng của Samila. Phía tây trung tâm bãi biển có khoảng hơn 20 nhà hàng hải sản. Gần đó có một khu vui chơi giải trí dưới nước, phương tiện chủ yếu là thuyền. Bãi biển này trước kia vốn là núi Khao Noi, đứng đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Songkhla. Ở vịnh Thái Lan, đối diện với bãi biển Samila có hai hòn đảo là Ko Maeo và Ko Nu. Trên đảo Ko Nu có bãi tắm nắng.

### **2.5.2.2. Bảo tàng quốc gia Songkhla**

Bảo tàng này nằm trong một ngôi chùa có đến 400 năm lịch sử. Đây là ngôi chùa lớn nhất Songkhla. Kiến trúc ngôi chùa là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc Trung Quốc và Thái Lan.

### **2.5.2.3. Hồ Songkhla**

Cách thành phố Songkhla khoảng 80 km về phía bắc, hồ Songkhla là hồ lớn nhất của Thái Lan với chiều dài khoảng 80 km, chỗ rộng nhất trên mặt hồ 20 km. Trong hồ có rất nhiều đảo nhỏ và một khu bảo vệ chim Khu Khut với khoảng hơn 140 loài chim đang sinh sống.

### **2.5.2.4. Công viên đại dương Hat Yai**

Cách thành phố Hat Yai 90 km về phía bắc, ở bờ bắc hồ Songkhla, công viên Đại dương Hat Yai có 150 loài chim.

### **2.5.2.5. Thác nước Hat Yai**

Cách thành phố Hat Yai 20 km về phía tây. Giữa thác chia thành hai dòng chảy qua 7 bậc thềm đá; nhìn từ bên ngoài, hai dòng thác nước chảy giống như hai chiếc ngà voi.

### **2.5.2.6. Chùa Hat Yai**

Nằm trên đường Phetkasem. Trong chùa có một pho tượng nằm dài 35 m và cao 15m. Đây là pho tượng lớn thứ ba trên thế giới.

## **2.5.3. Đảo Samui (Ko Samui)**

Nằm ở phía đông nam Thái Lan, là đảo lớn thứ ba của Thái Lan, diện tích 247 km<sup>2</sup>, lớn nhất của phủ Surat Thani, xung quanh có gần 80 đảo nhỏ phân bố rải rác trong vịnh Thái Lan. Kho Samui có trung tâm lặn, các bãi cát mịn, nhiều loại cá nhiệt đới, những rặng dừa cao, các căn nhà gỗ nhỏ và bầu không khí trong lành. Hàng triệu cây dừa, thác nước và những bãi cát mịn đã tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu của Kho Samui. Đây là điểm

nghi mát nổi tiếng với 20 bãi biển, 328 khách sạn lớn nhỏ cung cấp hơn 8400 phòng. Nếu như ở các nơi khác, chủ yếu là nhà hàng, khách sạn cao cấp thì nơi đây chủ yếu là nhà lá nhỏ, đơn giản, gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ, phổ biến là các nhà lá nổi.

Nơi đây còn là một điểm tham quan trong lộ trình du lịch bằng đường biển của hãng tàu Star Cruises.

#### 2.5.3.1. Bãi biển Chaweng

Dài khoảng 4 km với đặc trưng nổi bật là cát mịn và nước biển ấm. Nơi đây còn có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí như lướt sóng, lướt ván và bóng chuyền bãi biển. Gần đó là các nhà nghỉ cao cấp, nhà nghỉ bình dân, các quán ăn mang hương vị các nước. Cuộc sống về đêm cũng rất nhộn nhịp.

#### 2.5.3.2. Bãi biển Lamai

Bãi biển Lamai nằm cạnh bãi biển Chaweng, khí hậu trong lành, an ninh đảm bảo, giá thành cũng rẻ hơn nhiều bãi biển Chaweng. Đây là bãi biển rất thích hợp để các cặp vợ chồng mới cưới hưởng tuần trăng mật.

#### 2.5.3.3. Bãi biển Maenam

Bãi biển Maenam nằm trong eo biển rất thơ mộng, bãi cát mịn dài 2.5 km. Gió thổi nhẹ trên mặt biển, rất thích hợp cho du thuyền và bơi lội. Khí hậu rất trong lành, nhiều hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp với du lịch gia đình.

#### 2.5.3.4. Bãi biển Borphut

Nằm ở phía bắc Kho Samui. Xung quanh chỉ có một vài nhà gỗ nhỏ và hai ba khách sạn trung bình, không có bất kỳ nhà hàng hay cửa hiệu nào. Phía sau những rặng dừa là một rừng thông. Cảnh vật rất yên tĩnh, thích hợp cho những đôi tình nhân.

#### 2.5.3.5. Công viên Đại dương quốc gia Ang Thong

Đây là điểm tham quan nổi bật nhất tại Kho Samui, nằm ở phía bắc đảo, gồm 42 hòn đảo nhỏ. Do phía trước công viên là doanh trại hải quân Hoàng gia Thái Lan nên môi trường rất trong lành, hải vực sạch sẽ. Hải sản rất phong phú và đa dạng như: tôm hùm, cua biển, cá biển, cá mực phủ, cá nhám, trai biển... Khoảng 8h có tàu đi từ cảng Na Thon, hành trình đến đây khoảng 2h.